

# Μαθητικές περιπλανήσεις

Α' Δημοτικό  
Κολοσσίου  
«Απόστολος  
Λουκάς»

## Το παράξενο ταξίδι της Συννεφένιας

Τάξη: Α'2

Τεύχος 1ο

Απρίλιος 2018



Μια φορά κι ένα καιρό ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια ζούσαν σε ένα κάστρο. Ο Φωτιάς δεν τις άφηνε να πάνε έξω ποτέ. Ο Φωτιάς στερέωνε ένα βαρύ ξύλο. Μια μέρα το ξέχασε. Τότε ο Άνεμος φύσηξε και άρπαξε τη Χιονένια. Η Χιονένια του φώναξε: «Θέλω να δω τη μαμά μου», έλεγε η Χιονένια και δάκρυζε ψιχάλες.

**Κατερίνα Δήμου**



Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια. Ζούσαν σε ένα παλάτι. Ο Φωτιάς δεν τις άφηνε να βγουν έξω ποτέ. Μια μέρα όμως το ξέχασε. Ο Άνεμος άρπαξε τη Συννεφένια και την πήρε στο ταξίδι του το μακρινό. Ο Φωτιάς λυπήθηκε αλλά η Συννεφένια δάκρυζε ψιχάλες.

**Θεόδωρος Θεοδωρίδης**



*Αγαπητοί αναγνώστες,  
Μέσα στο πλαίσιο  
του γλωσσικού μα-  
θήματος, τα παιδιά  
ήρθαν σε επαφή με  
το γραπτό λόγο και  
έμαθαν να γράφουν  
προτασούλες, μικρές  
εκθέσεις και αφηγή-  
σεις. Έτσι φτιάξαμε  
αυτή την εφημερίδα  
που περιέχει ένα μι-  
κρό δείγμα με τις  
εργασίες μας.*

*Απολαύστε την! Τη  
φτιάξαμε με πολλή  
όρεξη και μπόλικο  
κέφι!*

*Καλή ανάγνωση!*

## Τα ζώα στο σχολείο

Τα ζώα πηγαίνουν στο σχολείο. Πρώτος μπαίνει στην τάξη ο Ρένος ο παπαγάλος, η γάτα, η Τιτίνα η κότα. Κάθονται στο θρανίο. Τους λέει ιστορία.

**Κωνσταντίνος Αθανασιάδης**

Τα ζώα πηγαίνουν στο σχολείο. Πρώτος μπαίνει στην τάξη ο παπαγάλος. Όλα τα ζώα κάθισαν στις θέσεις τους και παρακολουθούσαν το μάθημα. Ο κύριος Μολύβιος τους έκανε μάθημα για δυο παιδάκια.

**Μιχάλης**

**Γεωργίου** Πρώτος στην τάξη μπαίνει ο Ρένος ο παπαγάλος, η γάτα, η Τιτίνα η κότα, ο κόκορας, το ποντίκι κι ο Τάσος το σαλιγκάρι. Ο Μολύβιος είναι ο δάσκαλός τους. Τους κάνει μάθημα για την αγάπη.

**Κάλια Αδάμου**



Τα ζώα πηγαίνουν στο σχολείο. Πρώτος μπαίνει στην τάξη ο Ρένος ο παπαγάλος, η γάτα, η Τιτίνα η κότα. Ο δάσκαλός τους είναι ο Μολύβιος. Ο Μολύβιος τους κάνει μάθημα για την αγάπη.

**Ελεάνα Θεοφάνους**

Τα ζώα πηγαίνουν στο σχολείο. Ο Ρένος ο παπαγάλος μπαίνει πρώτος στην τάξη. Ύστερα μπαίνει η γάτα, η Τιτίνα η κότα. Κάθονται στα θρανία. Ο δάσκαλος τους κάνει μάθημα. Είναι ο Μολύβιος ο δάσκαλος τους.

**Νικόλας Φιλίππου**

Πρώτος στο σχολείο μπαίνει ο Ρένος ο παπαγάλος. Ακολουθούν η Τιτίνα η κότα και η γάτα. Ο δάσκαλος τους είναι ο Μολύβιος. Τους λέει για την αγάπη, γιατί η αγάπη είναι η καλύτερη και μας κάνει χαρούμενους. Να είμαστε αγαπημένοι με τους φίλους μας γιατί δε θα έχουμε φίλους και δε θα 'μαστε φίλοι.

### Το πολύχρωμο παγόνι

Βλέπω σαλιγκάρι. Βλέπω αστέρι. Βλέπω λουλούδι. Βλέπω ένα παράξενο πουλί. Είναι ένας πανέμορφος πίνακας.

**Σταύρος Παπαδόπουλος**



**Βαρβάρα Αντωνίου**

## Το παράξενο ταξίδι της Συννεφένιας

Μια φορά κι ένα καιρό ζούσε σε ένα παλάτι μια οικογένεια. Ο Άνεμος της φώναζε. Τότε ο Άνεμος πέταξε ψηλά με τη Συννεφένια στα φτερά του. Τότε το κλάμα της Συννεφένιας γινόταν βροχή. Ο βασιλιάς Φωτιάς έψαχνε παντού τη Συννεφένια. Η Συννεφένια δάκρυζε. Το κλάμα της Συννεφένιας γινόταν βροχή.

### Αναστασία Ιωάννου



### Το παράξενο πουλί

Βλέπω ένα πολύχρωμο πουλί που είναι ένα παγόνι. Βλέπω ένα σαλιγκάρι και ένα αστέρι. Βλέπω μια σταγόνα με διάφορα χρώματα, μπλε, κόκκινο, πράσινο και μαύρο. Επίσης, βλέπω ένα πολύχρωμο λουλούδι.

### Ράνια Ζορπίδου

Βλέπω ένα λουλούδι. Βλέπω ένα χαρταετό. Είναι ένας πανέμορφος πίνακας με πολλά χρώματα.

### Αιμίλιος Φουτίδης



Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε σε ένα παλάτι ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια. Δεν τις άφηνε να βγουν έξω ποτέ. Ο Άνεμος φύσηξε δυνατά και άρπαξε τη Συννεφένια. Την πήρε στα φτερά του. Ψιχάλες έπεφταν από τη Συννεφένια κάτω στη διψασμένη γη.

### Μαρίνος Έκτορας Παναγιώτου

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο βασιλιάς Φωτιάς και η Συννεφένια. Η Συννεφένια γέννησε ένα μωράκι που την έλεγαν Χιονένια. Όταν μεγάλωσε η Χιονένια, ο Άνεμος είδε τη Συννεφένια και την άρπαξε στο ταξίδι του. Ο Φωτιάς όμως δεν ήταν χαρούμενος. Ο Άνεμος σκέφτηκε να γυρίσει πίσω τη Συννεφένια. Κι έτσι τελειώνει η ιστορία. Γεια σας φίλοι μου!

### Κωνσταντίνος Τρύφονος

### Ένας φανταστικός πίνακας

Βλέπω ένα παγόνι. Βλέπω και ένα σαλιγκάρι. Βλέπω ένα πολύχρωμο φύλλο. Βλέπω ένα αστέρι και ένα μπλε αστέρι. Βλέπω ένα λουλούδι και ένα πολύχρωμο κόκορα. Ακόμη βλέπω ένα χταπόδι. Είναι ένας πανέμορφος πίνακας!

### Θεόδωρος Θεοδωρίδης

## Ένας φανταστικός πίνακας

### Η καμηλοπάρδαλη και τα δύο μικρά πουλιά

Βλέπω μια καμηλοπάρδαλη και δύο μικρά πουλιά. Είναι πολύχρωμος πίνακας. Έχει διάφορα λουλούδια και ένα νάνο με ένα μαύρο καπέλο. Επίσης, έχει πάρα πολλά φυτά. Έχει και ένα βάρδαχο. Είναι πολύ όμορφος πίνακας.

**Στυλιανή Ιωάννου**

### Το παράξενο πουλί

Βλέπω ένα πολύχρωμο παπαγαλάκι. Επίσης βλέπω ένα παγόνι με ένα μεγάλο μάτι. Είναι ένας πανέμορφος πίνακας. Έχει πολλά πολύχρωμα πουλιά. Έχει και μια σταγόνα ροζ. Έχει και μια παράξενη κότα. Είναι ένας πολύχρωμος πίνακας με πολλή φαντασία.

**Ελεάνα Θεοφάνους**

### Το πολύχρωμο πουλί

Βλέπω ένα παγόνι και ένα φύλλο. Ένα πουλί, ένα λουλούδι, αστέρι και σαλιγκάρι. Είναι πολύχρωμο το αστέρι και πολύχρωμο το φύλλο. Βλέπω ένα πύραυλο και ουρανό και μια πολύχρωμη σταγόνα.

**Βαρβάρα Αντωνίου**

### Το πολύχρωμο παγόνι

Βλέπω ένα παπαγαλάκι και ένα αστέρι. Βλέπω ακόμη ένα πολύχρωμο παγόνι. Έχει πολλά πολύχρωμα λουλούδια. Έχει πολλά χρώματα. Βλέπω ένα σαλιγκάρι. Είναι ένας πολύχρωμος πίνακας με πολλή φαντασία. Τι όμορφος πίνακας που είναι!

**Κατερίνα Δήμου**

όμορφος πίνακας που είναι!

**Παναγιώτα Ιωάννου**

### Το πολύχρωμο πουλί

Βλέπω ένα πανέμορφο πίνακα! Βλέπω ένα παράξενο φύλλο. Βλέπω ένα αστέρια. Βλέπω δύο πολύχρωμα λουλούδια. Βλέπω ένα γαλάζιο ουρανό και ένα παράξενο πουλί. Επίσης, βλέπω ένα πολύχρωμο παπαγάλο.

**Ιάκωβος Βιτσάνης**

Βλέπω λουλούδι, σαλιγκάρι, αστέρι. Στον πίνακα βλέπω ένα πολύχρωμο παπαγάλο και ένα άσπρο μικρό πουλί. Επίσης, έχει και ένα στρουθοκάμηλο.

**Μιχάλης Γεωργίου**



Είναι ένας πολύχρωμος πίνακας. Βλέπω ένα σαλιγκάρι. Έχει και πολύχρωμα πουλιά. Έχει ένα πολύχρωμο παπαγάλο. Έχει και ένα πουλί. Έχει και μια κότα. Τι όμορφος πίνακας που είναι!

**Όθωνας Αριστοδήμου**

Βλέπω ένα πανέμορφο πίνακα. Έχει ένα παγόνι. Είναι ένας πανέμορφος πίνακας. Έχει πολλά πολύχρωμα λουλούδια. Είναι ένας πολύχρωμος πίνακας. Τι

## Ένας χιονάνθρωπος συστήνεται

Γεια σας φίλοι μου! Είμαι ο χιονάνθρωπος. Το όνομά μου είναι Χιονούλης. Με έφτιαξαν τα παιδιά. Φοράω για μύτη καρότο, για καπέλο μια κόκκινη κατσαρόλα και για χέρια δυο ξύλινα κλαδιά. Φοράω και κασκόλ και για μάτια δύο βότσαλα. Φοράω κι ένα μεγάλο κόκκινο κουμπί στην κοιλιά. Για μαλλιά έχω τέσσερα κάτσαρα και για πόδια δύο πέτρες. Μου αρέσει να παίζω με τα πουλάκια. Όμως πιο πολύ μου αρέσει ο χειμώνας. Το καλοκαίρι δε μου αρέσει.

### **Κάλια Αδάμου**

Γεια σας φίλοι μου! Είμαι ο χιονάνθρωπος. Το όνομά μου είναι Όθωνας. Με έφτιαξαν τα παιδιά. Έχω ένα πολύχρωμο κασκόλ. Κρατώ μια ξύλινη σκούπα. Φοράω κόκκινα γάντια. Τα χέρια μου είναι ξύλινα. Η μύτη μου είναι καροτένια. Τα μάτια μου είναι μαύρα. Τα μαλλιά μου είναι ξύλινα. Το δέντρο είναι πράσινο και έχει άσπρο χιόνι. Οι χιονονιφάδες είναι λευκές. Έχει και λίγο χιόνι. Ο ουρανός είναι γαλάζιος. Τα πουλάκια είναι πορτοκαλιά.

### **Όθωνας Αριστοδήμου**

Γεια σας φίλοι μου! Είμαι ο χιονάνθρωπος. Το όνομα μου είναι Εβελίνα. Έχω για μύτη ένα καρότο και για μάτια δυο πέτρες. Το κασκόλ είναι πολύχρωμο και για καπέλο μια κατσαρόλα. Η σκούπα μου είναι καφέ. Μου κάνουν παρέα τα πουλάκια και έχω και για χέρια ξυλάκια. Τα μαλλιά μου είναι από κάτσαρα. Έχω και ένα μεγάλο κουμπί. Φοράω κόκκινα γάντια. Μου αρέσει ο χειμώνας.

### **Ελεάνα Θεοφάνους**

Γεια σας φίλοι μου! Είμαι ο χιονάνθρωπος. Το όνομά μου είναι Τόμις. Με έφτιαξαν τα παιδιά. Έχω σκούπα. Φοράω μια κατσαρόλα.

### **Ράνια Ζορπίδου**

Γεια σας φίλοι μου! Είμαι ο χιονάνθρωπος. Το όνομά μου είναι Άρης. Μου έβαλαν τα παιδιά μια κατσαρόλα για καπέλο. και ένα καρότο για μύτη. Φοράω ένα πολύχρωμο κασκόλ. Έρχονται τα πουλάκια στα χέρια μου και στο καπέλο μου. Έχω ένα κόκκινο κουμπί στην κοιλιά μου. Τα παιδιά μου έβαλαν ένα ξύλο για σκούπα. Περνάω το χρόνο μου βλέποντας τις χιονονιφάδες που πέφτουν κάτω στο χιόνι και τα έλατα. Να, εγώ βλέπω πόσο όμορφο είναι το χιόνι!

### **Δανιέλα Θεοδώρου**

Γεια σας φίλοι μου! Τα παιδιά μου έβαλαν γάντια και τα πουλάκια μου κάθισαν πάνω μου. Μου έβαλαν ρούχα και κουμπιά και δυο χέρια που είναι ξύλινα. Μου έβαλαν και μαλλιά και μια μύτη από καρότο. Μου αρέσει το χιόνι και ο Βόριος πόλος. Φοβάμαι όμως τον ήλιο. Μου αρέσει εδώ που κάνουν τα δώρα και πακέτα, στο εργαστήριο του Άγιου Βασιλη.

### **Βαρβάρα Αντωνίου**

Γεια σας! Με λένε Τόκι. Οι φίλοι μου με έφτιαξαν, τα παιδιά. Έχω κατσαρόλα για καπέλο. Μου έβαλαν ένα καρότο για μύτη και μια τσάπανα κρατάω για τρίανα. Έχω γύρω μου έλατα και τρία πουλάκια για συντροφιά. Για μάτια έχω κάρβουνα. Μου φόρεσαν ένα πολύχρωμο κασκόλ. Γύρω μου έχω πάγο, χιόνι και απαλές άσπρες χιονονιφάδες. Γύρω μου έχω έλατα πράσινα και άσπρα από το χιόνι. Στα μαλλιά έχω κάτσαρα. Έχω και ένα μεγάλο κόκκινο κουμπί. Έχω δύο μπάλες. Μου αρέσει ο χειμώνας. Το σπίτι μου είναι το χιόνι.

### **Γιώργος Βάσου**



## Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας μέρμηγκας που δούλευε όλη μέρα. Ζούσε κι ένας τζίτζικας που ξάπλωνε σε ένα μεγάλο ροζ λουλούδι. Τα μυρμήγκια κουράστηκαν όμως ο τζίτζικας συνέχισε να τεμπελιάζει. Όταν ήρθε ο χειμώνας, ο τζίτζικας λιποθύμησε από το κρύο. Τα μυρμήγκια τον λυπήθηκαν και τον πήραν στο σπίτι τους. Ο μέρμηγκας του είπε: « Τζίτζικα, πια λίγο ζεστό τσάι. » Ο τζίτζικας τους ευχαρίστησε για την καλοσύνη τους και τους υποσχέθηκε ότι δε θα το ξανακάνει.

**Κατερίνα Δήμου**

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο τζίτζικας κι ο μέρμηγκας. Ο τζίτζικας όλη μέρα τραγουδούσε ωραία τραγούδια, ενώ τα μυρμήγκια κουβαλούν φαγητό. Είδαν τα μυρμήγκια τον τζίτζικα ξάπλωμένο στο χιόνι. Τον έπιασαν να τον πάρουν στο σπίτι τους να του προσφέρουν λίγο ζεστό τσάι και του είπαν: « Τζίτζικα, πια λίγο ζεστό τσάι.» Μετά του έδωσαν λιγη ζεστή σούπα να φάει και κουβέρτα να σκεπαστεί.

**Κάλια Αδάμου**

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο τζίτζικας. Ξάπλωνε στα λουλούδια και τραγουδούσε όλη την άνοιξη. Τα μυρμήγκια δούλευαν συνέχεια. Ήρθε όμως ο χειμώνας. Τα μυρμήγκια ήταν στο σπίτι τους και είχαν πολλή τροφή. Τα μυρμήγκια βρήκαν τον τζίτζικα παγωμένο και τον πήραν στο σπίτι τους. Του έδωσαν τσάι και αφού έγινε καλά, τους τραγούδησε ο τζίτζικας.

**Μαρίνος-Εκτορας Παναγιώτου**

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο τζίτζικας κι ο μέρμηγκας. Ο τζίτζικας ξάπλωνε στα λουλούδια. Όμως τα μυρμήγκια μάζευαν τροφή για τον χειμώνα ενώ ο τζίτζικας διασκεδάζε. Αλλά ήρθε ο χειμώνας και ο τζίτζικας κρύωσε. Τότε τα μυρμήγκια τον λυπήθηκαν και τον έβαλαν στο σπίτι τους. Του έδωσαν φαΐ και για να τους ευχαριστήσει τραγούδησε.

**Μιχάλης Γεωργίου**



Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας τζίτζικας που συνέχεια ξεκουραζόταν κι έβλεπε τα καημένα τα μυρμήγκια που έψαχναν τροφή γιατί ερχόταν ο χειμώνας. Τα καημένα τα μυρμήγκια κουράζονταν που δούλευαν πολύ. Ξαφνικά ήρθε ο χειμώνας και ο τζίτζικας ξεπάγιασε από το κρύο. Δεν υπήρχε τίποτα για να φάει και περπατούσε στο χιόνι. Μετά από λίγο λιποθύμησε. Τον πήραν μέσα στο σπίτι τους τα μυρμήγκια και τον έκαναν καλά. Τότε ο τζίτζικας τους τραγούδησε. Η μαμά του μέρμηγκα έφτιαξε μια ωραία πίτα για όλους!

**Δανιέλα Θεοδώρου**

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο τζίτζικας. Έκανε «τζι, τζι, τζι» πάντα, όλο τον καιρό. Το μυρμήγκι δούλευε ασταμάτητα. Μόλις ήρθε ο χειμώνας, ο τζίτζικας έγινε παγάκι. Το μυρμήγκι, τον τζίτζικα τον άφησε και πήρε το μάθημά του.

**Σταύρος Παπαδόπουλος**

## Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας

Τα μυρμήγκια δούλευαν και έσκαβαν και έπιαναν σπόρους για το φαγητό τους. Ήρθε όμως ο χειμώνας και ο τζίτζικας δεν έβρισκε τα μυρμήγκια. Δεν είχε φαγητό. Ο τζίτζικας δεν άντεξε και ακόμη λίγο να πεθάνει. Τότε τα μυρμήγκια του έδωσαν φαγητό και ήπιε ζεστό τσάι. Ύστερα κατάλαβε ότι δεν πρέπει να ξεκουραζόμαστε μόνο.

### **Γιώργος Βάσου**

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο τζίτζικας. Ήρθε όμως ο χειμώνας. «Τζίτζικα, πες λίγο ζεστό τσάι», του είπαν τα μυρμήγκια. Τους ευχαρίστησε ο

τζίτζικας.

### **Ρεβέκκα Χαραλάμπους**

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο τζίτζικας. Όλη μέρα ξάπλωνε σε λουλούδια και τραγουδούσε. Τα μυρμήγκια δούλευαν συνέχεια. Κουβαλούσαν σποράκια. Ήρθε όμως ο χειμώνας. Ο τζίτζικας βαριόταν να πάει να πιάσει φαγητό και έμεινε στο κρύο πεινασμένος. Τον λυπήθηκαν τα μυρμήγκια.

- Τζίτζικα, πες λίγο ζεστό τσάι, του είπαν τα μυρμήγκια.

Ευχαρίστησε ο τζίτζικας τα μυρμήγκια.

### **Παναγιώτα Ιωάννου**



## Ένας χιονάνθρωπος συστήνεται

Γεια σας φίλοι μου! Είμαι ο χιονάνθρωπος. Το όνομά μου είναι Κωνσταντίνος. Μου έβαλαν μια κατσαρόλα για καπέλο και ένα πολύχρωμο κασκόλ. Κρατάω μια ξύλινη σκούπα. Τα μαλλιά μου είναι μικρά ξυλάκια. Φοβάμαι λίγο τον ήλιο γιατί λιώνει το χιόνι, ακόμη κι εμένα. Αγαπώ το χιόνι γιατί δεν λιώνω.

### **Κωνσταντίνος Τρύφωνος**

Γεια σας φίλοι μου! Είμαι ο χιονάνθρωπος. Το όνομά μου είναι Παύλος. Μου έφτιαξαν ένα πολύχρωμο κασκόλ τα παιδιά. Μου φόρεσαν μια κατσαρόλα για καπέλο. Η μύτη μου είναι καρότο και το χρώμα του είναι πορτοκαλί. Μου φόρεσαν κάτσαρα. Μου φόρεσαν δύο ξύλινα χέρια. Μου έβαλαν δύο κόκκινα κουμπιά. Μου έβαλαν ξύλινα μαλλιά. Μου έβαλαν βότσαλα για δύο μάτια. Μου έβαλαν μια σκούπα. Έρχονται κοντά μου και τα πουλάκια. Είμαι ένας χαρούμενος χιονάνθρωπος. Με έφτιαξαν με χιόνι. Μέσα μου έχω μια μεγάλη φιλία. Μου αρέσει ο χειμώνας και ο αέρας. Φοβάμαι τον ήλιο. Μου αρέσει να έχω πολλούς φίλους.

### **Ιάκωβος Βιτσάνης**

## Ο παπουτσωμένος χιονόδρακος

Είναι χειμώνας. Τα παιδιά πήγαν στα χιόνια. Έφτιαξαν ένα αστείο δράκο. Η παρέα μας πέρασε όμορφα στα χιόνια. Έφτιαξαν ένα χιονάνθρωπο.

**Κωνσταντίνος Αθανασιάδης**

Είναι χειμώνας. Τα παιδιά πήγαν στα χιόνια. Έφτιαξαν ένα παράξενο χιονάνθρωπο. Η Μαρίνα είπε στη μαμά του Σαμπέρ γελώντας, πως είναι ένας παπουτσωμένος χιονόδρακος. Τα παιδιά στα χιόνια διασκέδασαν. Έκαναν τσουλήθρα στα χιόνια, έπαιζαν χιονοπόλεμο και έφεραν μαζί τους μια τσάντα. Όμως κι ο Μολύβιος που κάνει σκανταλιές διασκέδασε κι αυτός με το δικό του τρόπο. Διασκέδασαν και με τον χιονάνθρωπο. Του έβαλαν κάτι παλιά παπούτσια και μια οδοντόβουρτσα για πίπα.

Επίσης, του έβαλαν μια κατσαρόλα για καπέλο, κουμπιά για μάτια και ένα καρότο για μύτη. Ο παππούς βλέπει το Μολύβιο που κάνει σκανταλιές.

**Δανιέλα Θεοδώρου**

Τα παιδιά πήγαν στα χιόνια. Έφτιαξαν ένα όμορφο χιονάνθρωπο. Του έβαλαν πολύχρωμα πανιά. Του έβαλαν και βούρτσα για πίπα. Η μητέρα του Σαμπέρ γέλασε πάρα πολύ δυνατά όταν είδε τον χιονάνθρωπο και τον ονόμασε «παπουτσωμένο χιονόδρακο». Τότε όλοι γέλασαν. Έπαιζαν χιονοπόλεμο πάρα πολύ, δεν τσακώθηκαν ποτέ. Όλοι έπαιζαν, κάποιιοι δεν ήθελαν να φύγουν γιατί περνούσαν πάρα πολύ ωραία. Ο Μολύβιος έκανε λίγες σκανταλιές.

**Στυλιανή Ιωάννου**

Τα παιδιά παίζουν χιονοπόλεμο. Κάνουν τσουλήθρα στο χιόνι. Είναι χειμώνας.

**Ρεβέκκα Χαραλάμπους**

Είναι χειμώνας. Τα παιδιά πήγαν στα χιόνια. Ο Μολύβιος σκάβει στο χιόνι. Έφτιαξαν χιονάνθρωπο τα παιδιά. Έφεραν τηγάνι και το έβαλαν στο χιονάνθρωπο. Τα παιδιά είπαν ότι μοιάζει με παπουτσωμένο χιονόδρακο.

**Γιώργος Βάσου**

Είναι χειμώνας. Τα παιδιά πήγαν στα χιόνια. Έφτιαξαν ένα αστείο χιονάνθρωπο. Του έβαλαν μια οδοντόβουρτσα για πίπα και δύο παλιά παπούτσια. Μοιάζει με δράκο. Ο Μολύβιος διασκέδαζε σκάβοντας στο χιόνι.

**Κωνσταντίνος Τρύφωνος**

Είναι χειμώνας. Τα παιδιά πήγαν βόλτα στα χιόνια μαζί με τους γονείς τους. Τα παιδιά παίζουν χιονοπόλεμο. Κάνουν τσουλήθρα στο χιόνι. Έφτιαξαν έναν αστείο χιονάνθρωπο.

Του έβαλαν μια κατσαρόλα για καπέλο και μια οδοντόβουρτσα για πίπα. Του φόρεσαν ένα τσουβάλι και δύο παλιά παπούτσια. Έφεραν μια τσάντα με χρωματιστά πανιά όλοι μαζί. Πέρασαν όμορφα όλοι μαζί!

**Ιάκωβος Βιτσάνης**

Είναι χειμώνας. Ο Μολύβιος σκάβει στο χιόνι. Τα παιδιά έφτιαξαν έναν χιονάνθρωπο. Του έφτιαξαν μια ουρά από ρούχα. Ο Άρης παίζει χιονοπόλεμο. Η Μαρίνα μιλάει.

**Αιμίλιος Φοιτίδης**





## Το δέντρο που είχε φτερά

Η παρέα μας πήγε στα χιόνια. Είναι χειμώνας. Μαζί με τους γονείς τους έφτιαξαν ένα αστείο χιονάνθρωπο. Του φόρεσαν ένα τσουβάλι και μια οδοντόβουρτσα για πίπα. «Μοιάζει με δράκο», είπε η μαμά του Σαμπέρ. Ναι, είναι ένας παπουτσωμένος χιονόδρακος. Η παρέα μας πέρασε πολύ όμορφα στα χιόνια.

**Παναγιώτα Ιωάννου**



Αγαπημένο μου δέντρο,  
Γύρισα για να σου πω όλα όσα είδα στο ταξίδι. Ταξίδεψα σε πόλεις. Ύστερα είδα σπίτια. Πήγα στο λιμάνι. Ταξίδεψα πάνω από αυτοκίνητα. Είδα μια λίμνη και πολλά ζώα.

**Κωνσταντίνος Αθανασιάδης**

Αγαπημένο μου δέντρο,  
Γύρισα για να σου πω όλα όσα είδα στο ταξίδι μου. Ταξίδεψα σε πόλεις. Πήγα πάνω από τα σύννεφα. Είδα αεροπλάνα. Πήγα πάνω από τα σπίτια. Πέρασα πάνω από τις τάξεις. Εκεί είδα πολλά παιδιά. Πέρασα πάνω από τις φάρμες. Ταξίδεψα σε χωριά. Πέρασα πάνω από τις θάλασσες. Είδα και πολλά ουράνια τόξα. Είδα λευκά χιόνια. Είδα και ροζ τριαντάφυλλα.

**Όθωνας Αριστοδήμου**

Αγαπημένο μου δέντρο,  
Πήγα σε ένα απίστευτο ταξίδι. Είδα πολλά παράξενα ζώα. Είδα και πολλά παράξενα πουλιά. Είδα επίσης και πολλά αυτοκίνητα. Είδα ακόμη και πολύχρωμα σχολεία. Ύστερα είδα μια φάλαινα στο βυθό. Αλλά πιο πολύ μου άρεσε που είδα ένα τόσο καλό δέντρο.

Σε φιλώ το πουλί.

**Αναστασία Ιωάννου**

Αγαπημένε μου φίλε δέντρο,  
Τι κάνεις; Γύρισα για να σου πω όλα όσα είδα στο ταξίδι μου. Ταξίδεψα σε πόλεις. Είδα πολλά πολύχρωμα αυτοκίνητα και πολλά ψηλά κτίρια. Ύστερα πήγα στο λιμάνι. Εκεί είδα φάλαινες και πολύχρωμα πλοία. Ο φίλος σου,  
το πουλί

**Αιμίλιος Φουτιδης**

Αγαπημένο μου δέντρο,  
Γύρισα για να σου πω όλα όσα είδα στο ταξίδι. Πήγα σε πόλεις και είδα πολυκατοικίες ψηλές. Πέρασα πάνω από τη θάλασσα και το λιμάνι και είδα ένα πολύχρωμο πλοίο. Είδα και ένα φάρο. Επίσης, είδα μια φάλαινα την ώρα που πηδούσε και έβγαινε από τη θάλασσα. Ταξίδεψα πάνω από βουνά. Εκεί είδα αρκούδες, πολλούς λαγούς και κουνελάκια. Είδα και πολλά παιδάκια.

Με αγάπη,  
ο φίλος σου το πουλάκι

**Θεόδωρος Θεοδωρίδης**



## Το δέντρο που είχε φτερά

Αγαπημένο μου δέντρο,  
Έκανα ένα απίστευτο ταξίδι. Θα σου πω όλα  
όσα είδα. Ταξίδεψα πάνω από την πόλη. Πή-  
γα στο δάσος. Πέρασα πάνω τη θάλασσα. Εί-  
δα πολύχρωμους κάμπους με πολύχρωμα  
λουλούδια. Ταξίδεψα ακόμη και στο διάστη-  
μα. Είδα τον ήλιο. Είδα αγελάδες, είδα γάτες  
και παπαγάλους.

Με αγάπη,  
το πουλί

**Νικόλας Φιλίππου**

Φίλε μου δέντρο,  
Είδα μια χελώνα. Στο  
πλοίο είδα πολλούς επιβά-  
τες. Επίσης, πήγα και στο  
σχολείο και είδα γρασιδι.  
Ύστερα είδα μια θάλασσα.  
Μετά είδα μια φάλαινα στη  
θάλασσα.

Σε φιλώ,  
το πουλάκι

**Σταύρος Παπαδόπου-  
λος**

Αγαπημένο μου δέντρο,  
Πέρασα με πηδηματάκια πάνω στα βου-  
νά, μιας και είμαι ακόμη λίγο τραυματι-  
σμένο. Πήρα μαζί μου και φαγητά. Πή-  
ρα και ένα φίλο μου πουλάκι όπως εμέ-  
να. Ήρθε κι ένας ακόμη φίλος μου, ένα  
χελιδόνι. Μπήκαμε σε βαρκούλα όλοι οι  
φίλοι αφού ήρθαν και πέντε λαγοί.

«Δάκι, πηδηματάκι», ένας μπα-  
μπάς λαγός. «Δάκι, πηδηματά-  
κι», μια μαμά λαγουδίνα.  
«Δάκι, πηδηματάκι», να και τα  
τρία τους μωρά και μου ζήτη-  
σαν να τους πάρω όλους στο δά-  
σος. Εγώ τους είπα «να», και  
χάρηκαν πολύ. Κατεβήκαμε  
όλοι οι φίλοι μαζί από τη βάρ-  
κα. Είδαμε ένα πολύχρωμο ου-  
ράνιο τόξο και μας άρεσε πολύ!  
Αυτά από μένα.

Σε φιλώ,  
ο φίλος το πουλάκι  
**Στυλιανή Ιωάννου**



## Η γάτα το ζιζάνιο

Αχ αυτή η γάτα! Όλο μπλέκεται σε περι-  
πέτειες. Πρώτα πήγε στο πανί και έσχισε  
το πανί. Ύστερα χώθηκε  
στη χαρτοσακούλα.  
Σκόρπισε και τα λάχα-  
να. Βούτηξε στη σοκολά-  
τα. Είναι μεγάλο ζι-  
ζάνιο.

**Αναστασία Ιωάννου**



Αχ αυτή η γάτα! Όλο μπλέκεται σε  
φασαρίες. Πρώτα κρύφτηκε πίσω από  
το πανί. Ύστερα έσχισε το  
πανί. Όλο περιπέτειες εί-  
ναι. Να τη στο δρόμο, σε λί-  
γο. Χώθηκε στη χαρτοσα-  
κούλα. Σκόρπισε και τα λά-  
χανα. Βούτηξε στη σοκολά-  
τα. Πάλι θάλασσα τα έκανε.

**Μαρίνος-Εκτορας Πανα-  
γιώτου**



## Το παράξενο ταξίδι της Συννεφένιας

Μια μέρα....! Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η Χιονένια ζούσαν σε ένα μεγάλο παλάτι. Ο Φωτιάς στερώνε την πόρτα με πολλά ξύλα. Μια μέρα όμως το ξέχασε. Ο Άνεμος άρπαξε τη Συννεφένια στο παράξενο ταξίδι του. Ο Φωτιάς έψαχνε σ' όλο το βασίλειο. Πουθενά η Συννεφένια. Ο Άνεμος πετούσε ψηλά με τη Συννεφένια.

**Αλεξάνδρα Καλογεροπούλου**

## Ένας χιονάνθρωπος συστήνεται

- Γεια σας φίλοι μου! Είμαι ο χιονάνθρωπος. Το όνομά μου είναι Σάρα. Έχω κάρβουνα για μάτια και καρότο για μύτη. Φοράω ένα πολύχρωμο κασκόλ και δυο κόκκινα γάντια. Κρατάω μια ξύλινη σκούπα. Φοβάμαι τον ήλιο. Ζω στο χιόνι. Είμαι ένας χαριτωμένος χιονάνθρωπος. Είμαι φτιαγμένος από χιόνι. Μου αρέσουν οι αγκαλιές. Να σας πω ένα τραγουδάκι;

- Ναι!!!

- «Είμαι ένα χαριτωμένο παιδί που όλο παίζω!»

**Αλεξάνδρα Καλογεροπούλου**



## Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας

Μια φορά κι ένα καιρό σε ένα μακρινό δάσος ζούσε ο μέρμηγκας. Το μυρμήγκι δούλευε όλη μέρα ενώ ο τζίτζικας τραγουδούσε όμως. Ήρθε ο χειμώνας. Ο τζίτζικας πάγωσε και πήγε στο σπίτι του μέρμηγκα. Ο μέρμηγκας είπε: «Πες λίγο ζεστό τσάι». Ο τζίτζικας ήπιε το τσάι κι έγινε γρήγορα καλά! Σηκώθηκε και τραγουδούσε!

**Αλεξάνδρα Καλογεροπούλου**

